

Horoskopets rod – også kaldet for ur-horoskopet



- ☉ - Sol
- ☿ - Merkur
- ♀ - Venus
- ♁ - Jord - Måne
- ♂ - Mars
- ♃ - Jupiter
- ♄ - Saturn
- ♅ - Uranus
- ♆ - Neptun
- ♇ - Pluto



- ♁ - N. måneknude
- ♂ - S. måneknude

Se godt på billedet. Det er ud fra den model en astrolog arbejder. Det er ud fra den model en astrolog forstår virkeligheden.

I gamle dage kendte man kun planeter til og med Saturn. Det var grænseplaneten. Her til og ikke længere.

Planeterne blev inddelt i 3 lag – først Sol og Måne – så de personlige planeter (Sol, Måne, Merkur, Venus og Mars) og endelig de overordnede Jupiter og Saturn.

Hver planet fik tildelt 2 stjernetegn de var i overensstemmelse med. Dog undtaget Sol og Måne som var himmellys.

Solen fik herskerskab i Løvens tegn. Solen er ånden, lyset og det centrumsøgende. Svarende til Løvers majestætiske fornemmelse af eget værd.

Månen fik herskerskab i Krebsens tegn. Månen er det instinktbarne, personlige følelser, følelsen af at høre til. Svarende til Krebsens forståelse af rødder og fortidens vigtighed, samt dens moderlighed og beskyttende natur.

Solen og Månen er de to mest personlige planeter (ja, ja, de er ikke planeter – jeg ved det godt!) Månens position er mest fremtrædende før de 30 år, derefter kommer Solen mere og mere på banen. Eller sagt på en anden måde: fortidens oplevelser, bliver forløst i Månens position og bliver normalt udlevet de første tredive år – derefter tager Solen over. Men tro nu ikke, at Månen så fjernes fra horoskopet. Den har bare fået slebet de mest uhensigtsmæssige følelser og instinktpræget holdninger af. Solen derimod har bare været Sol hele tiden. Et åndeligt vandmærke hvorudfra livet forstås og erkendes, et fokustapet som er farvet af dets position i et stjernetegn. Og ens personlighed og selvforståelse vil vokse i takt med at månepræget ikke er så voldsomt.

Tidligere var det sådan, at hvis man var under 30 år og gik til astrolog – da ville man ofte blive afvist med den begrundelse, at man ikke vidste nok om sig selv. Man havde ikke udlevet fortiden. Man var stadig i sit Månetegn.

Når man bliver født kan planeterne og Sol og Måne befinde sig over det hele, dog med det forbehold, at planeterne Merkur og Venus følger Solens bane. Disse to planeter befinder sig mellem Jorden og Solen. Merkur kan kun fjerne sig fra Solen ca. 28 grader (samme stjernetegn eller nabotegnene) og Venus 48 grader fra Solen (kan stå i Soltegnet, nabotegn eller nabo til nabotegnene). Hvert stjernetegn er 30 grader.

Merkur i sig selv er tankens herre. Det er den første planet efter Solen og dermed fik den pladserne rundt om de to mest personlige stjernetegn. Den fik herskerskab over Tvillingerne og Jomfruen. Begge tegn har med tanken at gøre. Tvillingerne med tanker i og om den daglige information. Jomfruen med tanker om analyse og systemer.

Venus i sig selv er planeten for værdier. Den fik herskerskab i Tyren og Vægt. Tyren er tegnet for personlige værdier udi sansernes verden. For Vægten er værdier koblet til sociale sammenhænge, i snævre betydning parforhold. Forøvrigt har Venus i en mands horoskop meget med hans forståelse af kvinden at gøre (sammen med Månen) og er et indre billed på hans anima (den indre Quinde) – for en kvinde er Venus' position et indre billed på hendes egen kvindelighed (sammen med Månen)

Mars er krigeren. Den er pioner og igangsætter. Den fik herskerskab i Vædderen og Skorpionen. Vædderen er altings start og Skorpionen er tegnet for det indre dybe følelseslag. Kriegeren Mars er åbenlys som Vædderens repræsentant, mens dens herskerskab i Skorpionen mere drejer sig om indre motiver, psykologiske hensigter og at bekriige de indre drager. - Hos en kvinde vil Mars (sammen med Solen) repræsentere hendes animus (den indre mand) og hos en mand hans egen forhold til sin maskulinitet (sammen med Solen).



Så sker der et hop, et planethop, et astrologisk hop. I baneplanet mellem Mars og Jupiter ligger et bælte af små meteorider, bæltet kaldes for astroidebæltet. Se tegning foroven. Måske skulle der have ligget en planet engang – læs venligst med i **Horoskopets rod – del 2**.

I gammel dage repræsenterede de næste to planeter de geslige og øvrigheden. De der havde studeret og også de, der var medlem af eventyrenes klub (Jupiter) og de, der forvaltede samfundets struktur (Saturn)

Jupiter er de belæste, filosofiske, religiøs hensunken til dybe belærende (indre som ydre) værdier eller dogmatiske udsagn. Det er emigrantens planet. Den fik herskerskab i Skytten og Fisken.

Skytten overfor Tvillingerne. Større videnforståelse og rejseoplevelser overfor dagligdagens småærinder. Fisken overfor Jomfruen. Det store følelseshav og spirituelle sindelag overfor det logiske og arbejdsmæssige jævne. - Jupiter er den største af planeterne - og her menes der planeter!

Saturn, grænsesætter, erfaringen, autoriteten, samvittigheden, moralens vogter fik de sidste to stjernetegn: Stenbukken og Vandbæreren. Fik pladserne overfor de to himmellys og de to mest personlige tegn: Krebs og Løve. Vi (det personlige i os) bliver hele tiden holdt i skak af Saturn som repræsentant for samfundet og vores indre ”stakkels lille mig holdning” - *så det gælder om at forlige sig med sin Saturn, som også bliver kaldt for karmas herre.*



En Junginspireret astrolog Liz Greene har skrevet en hel bog kun om Saturn (også navnet på bogen), skrevet om Saturn i al almindelighed sammenholdt med myter, gudeverdenen og eventyr, om Saturn i stjernetegn (den står 2½ år i hvert tegn og laver et gennemløb på 30 år, kaldet en Saturnrunde. Fra 28-32 år ca. for alle, et meget markant mødested for indre vækst. Her vender energien virkelig, så man kan tale om sit liv før Saturnrunden og efter), Saturn i hus, Saturn i aspekt med andre planeter, Saturn i synastri (sammenligning af to eller flere horoskoper. Saturn er vigtig i paranalyse).

Stenbukken er tegnet for det gamle, for langsom vækst, for det bevarende, for det konservative. Så klart: Saturn er hersker her. Saturn er faderen overfor moderen (Månen). Målsætningen, samfundet (Stenbuk) overfor hjemmet (Krebs).

Jeg har selv svært ved helt at fatte hvilken rolle Saturn har i Vandbæreren, som er det mest outrerede, frihedssøgende og bizarre tegn af dem alle (ment i kærlighed, jeg er selv meget Vandbærer præget, har Månen stående i tegnet. Samtidig bliver Vandbæreren også kaldt for astrologernes tegn) – dog ved jeg, at i forskellige sammenhænge og prognostiske forudsigelser hænger Saturn uløseligt sammen med også Vandbæreren.

Her slutter 1. del med ”de gamle planeter” til og med Saturn – grænsen også her, er nået.

Jan Schultz

<http://www.astrologiskforum.dk/>